



RAP, RIM OG SYNG OM AFFALD

Det er smart, at vi sorterer
alt det affald, vi kasserer.
Plastikbøtten, som er tom,
kan vi nemlig smelte om.

Tænk de flasker som vi får
ud af glas og skarpe skår.
Og metal og gammelt skrot
bli'r en cykel, ny og flot.



**Køb en kasse med en masse
søde orme, du skal passe.**

**Giv dem skrald af frugt og grønt,
som, de synes, smager skønt.**

**Se så bare hvad de laver
med de mange ormemaver:
Fin kompost til havens jord,
og til blomsterne, der gror.**



**Må jeg lige være fri
for dit skralde-svineri.
Hvis du ikke passer på,
vil jeg nappe i din tå.**

SYNG OM AFFALD

I kan selv sætte melodi til remserne, I har lært af
Freja og Rappe-Skralde. På nettet kan I finde sangene
'Kompostormen Orla' og 'Glæd din skraldemand'.

Fætter Mikkel i Aarhus

På en skrammelplads:
plast, metal og glas
og en masse andet affald.
Fætter Mikkel gik
mellem rustent blik,
det er faktisk ikke affald.
Og der lød en skøn musik, *klap klap*
der hvor Fætter Mikkel gik, *klap klap*
og så spillede han på en gammel spand,
for han var en spillemænd.

Nu skal vi sortere
meget, meget mere,
så vi laver mindre affald.
Plast, metal og glas
og papir og pap
det er faktisk ikke affald.
Nu sortere vi alle mand. *klap klap*
Det er nemlig det, vi kan. *klap klap*
Og så danser vi.
Og så spiller vi,
for nu er vi skraldehelte

Frit efter 'Fætter Mikkel' af Fin Alfred Larsen



RAP, RIM OG SYNG OM AFFALD

Bukser bli'r korte
og bluser for små.
Huen til håret
er svær at få på.

Støvlerne gnaver,
og jakken bli'r stram.

Lillebror arver,
så heldigt for ham!



Gammelt tøj er fuld af leg
og historier kun om mig.
Jakken fik en flænge her;
da jeg klatrede i træer.

Bukseknæet fik et hul
af at rutsje på et gulv.
Mine yndlingssko var med,
når jeg drønedede af sted.
Derfor er der noget smukt
ved det tøj, som man har brugt.



Plastikposer, skidt og møg
får mig til at skrigе FØJ.
Alt det skrald i min natur
gør mig Rappe-skralde-sur.

Ting, der bare flyder rundt,
synker ned på søens bund,
og mit klare, rene vand
ligner snart en skraldespand.

Sy en revne, skift en knap.
Giv dit buksehul en lap.
Lim en ting, der går itu,
så den virker lidt endnu.

Sæt en skrue i en stol,
mal en gammel, grim reol.
Ting kan sagtens repareres,
det skal bare lige læres.