

Stop busning – flyt midlerne til støtte af børnene.

Alternativ til skolehenvisningspolitikken

Forslag fra *Enhedslisten*

Forslaget retter sig mod *MBU*

Hvad vil vi gerne opnå? Hvorfor stilles forslaget?

Det vilde problem: Blandede bydele og integration

Enhedslisten ønsker at gøre op med skolehenvisningspolitikken.

Busning af tosprogede skolebørn skal ophøre.

En undersøgelse fra Trygfonden Børneforskningscenter viste i 2020, at de børn, der bliver henvist til en anden skole, kæmper med isolation og mistrivsel og klarer sig markant dårligere i den nationale test i læsning i 8. klasse, at busningsordningen er direkte skadelig for barnet og at tosprogede børn med behov for sprogstøtte, der forbliver på distriktsskolen, klarer sig væsentlig bedre end de henviste og busede børn udenfor distriktet, Særligt på skoler, som magnetskoler, som Hasle skole med særlig indsats over for tosprogede elever.

De midler, der anvendes til befordring mv. af børn med et særligt sprogstøttebehov til en anden skole end distriktsskolen, anvendes i stedet for til forebyggende og udviklende sprog- og forældresamarbejde målrettet børn med behov for sprogstimulering i dagtilbud i et tæt samarbejde med videnspersoner.

Der inddrages evt. faglige erfaringer fra andre byer om alternative bæredygtige modeller til skolehenvisningspolitik end distriktsskole kontra busning. Modeller som byrådet kan tage stilling til hvilke de foretrækker.

Eventuelle input til hvem, hvad, hvordan og hvor mange ressourcer

Forslaget retter sig mod *MSB* og *MBU*

Forslaget er udgiftsneutral / finansieret.

Det er afgørende at de beløb, der i dag anvendes til at finansiere bustransport af børn med sprogstøttebehov følger børnene så de overføres til at give sprog- og forældre støtte.

Der afsættes således samme beløb som brugt på bustransport til sprogstøtte af børnene på deres distriktsskole eller til den skole forældrene i stedet vælger.

Dette skal nærmere udformes sammen med forældre, skole og fagpersoner.

